
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ :

Μόνιμα ανάπηρη στα θέματα ΤΠΕ

Η Δημόσια Διοίκηση αδυνατεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει αποτελεσματικά έργα ΤΠΕ. Αυτό αποτελεί αναμφισβήτητη πραγματικότητα.

Βασικά αίτια η χαμηλή προτεραιότητα στις ατζέντες των υπουργείων των θεμάτων ΤΠΕ, η αντίδραση του κατεστημένου σε νέες διαδικασίες με αποτέλεσμα τη «μηχανογράφηση» του σημερινού χάους και το έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού.

Η Πολιτεία πρέπει να συνειδητοποιήσει πραγματικά ότι επανίδρυση ή εκσυγχρονισμός του κράτους, χωρίς σοβαρή επένδυση σε ΤΠΕ, δε γίνεται.

Η Δημόσια Διοίκηση δεν κάνει τίποτα άλλο από το να τρέφει τον εαυτό της και να υπερασπίζεται τα κατεστημένα συμφέροντα. Είναι επομένως λογικό να μην αποδέχεται την «εισβολή» νέων στελεχών που θα αντικαθιστούσαν κάποια από τα υπάρχοντα στελέχη της. Προτιμάει λοιπόν, να αντιμετωπίζει και τα πιο απλά προβλήματα με μια ακόμα μελέτη (σχεδόν κάθε έργο ΤΠΕ συνοδεύεται από ακριβοπληρωμένο τεχνικό σύμβουλο, χωρίς καμιά βελτίωση της κατάστασης όπως αποδεικνύεται μέχρι σήμερα) παρά να ενισχυθεί εσωτερικά. Οι ΤΠΕ διατρέχουν οριζόντια τη δημόσια διοίκηση επιβάλλοντας ως κοινή πρακτική σε άλλες χώρες την ύπαρξη στελεχών ΤΠΕ σε ανώτατο επίπεδο διοίκησης σε κάθε υπουργείο και οργανισμό. Οι επικαλύψεις έργων, οι ημιτελείς προσπάθειες και η χαμηλή προτεραιότητα στις ατζέντες των υπουργείων για τα θέματα ΤΠΕ συνδέεται άμεσα με αυτό το έλλειμμα εξειδικευμένου δυναμικού σε ανώτατο επίπεδο. Όμως η Δημόσια Διοίκηση δε φαίνεται να αλλάζει, συνεχίζει να ισοπεδώνει τους επιστήμονες ΤΠΕ, στις προκηρύξεις, τα μητρώα και τους διαγωνισμούς της, βάζοντας στο ίδιο καλάθι όποιον έχει «εμπειρία» στις ΤΠΕ και τους πολλούς πλέον, επιστήμονες του κλάδου.

Η Πρόταση μας, είναι καθαρή προτείνει νέες ολιγομελείς μονάδες στους φορείς (όχι AD-HOC ομάδες που πάγια αποτελούν εκτροφεία παρεοκρατίας, ανευθυνότητας και μικροπολιτικών εξυπηρετήσεων), με νέα άτομα με συγκεκριμένες εμπειρίες και 1-2 παλαιά στελέχη των φορέων, που θα εισηγούνται τη στρατηγική και θα επικοινωνούν οριζόντια στη Δημόσια Διοίκηση και κάθετα στο φορέα τους.

Η Ε.Ε. με επιστολή της έχει επισημάνει το πρόβλημα, η αδυναμίες παραμένουν. Τα έργα ΤΠΕ κατευθύνονται από τις ανάγκες των εταιρειών και όχι ελάχιστα από το σχεδιασμό των Υπουργείων. Ας αλλάξει επιτέλους κάτι ώστε να προχωρήσουμε μπροστά ως χώρα, στον ευαίσθητο χώρο των ΤΠΕ. Οι καλές προθέσεις, απαιτούν και αντίστοιχες δράσεις αντί για ανακύκλωση δοκιμασμένα αποτυχημένων πρακτικών και προσώπων. Αναμένουμε...